



### **Αποσπάσματα από την ομιλία του Γ. Βαρεμένου στην Βουλή**

Σε στιγμές που μία κοινωνία καταλαμβάνεται από φόβο, κάποιες πολιτικές δυνάμεις μπορεί να μπούν στον πειρασμό εργαλειοποίησής του. Είτε λοιπόν χρησιμοποιούν τον φόβο για να

ελεγχθεί ή ακόμη και να καθυποταχθεί η κοινωνία, αναμοχλεύοντας ατταβιστικές προκαταλήψεις και συντηρητικά ανακλαστικά, για να πλήξουν τους πολιτικούς αντιπάλους. Είτε, ακόμη χειρότερα, ενώ έχουν υποσχεθεί κανονικότητα, στρατιές επενδυτών,

οικονομική ανάπτυξη και αντιμετώπιση του προσφυγικού, έρχονται αντιμέτωπες με την δυσκολίες των προβλημάτων και την διάψευση των υποσχέσεών τους, και μπαίνουν στον πειρασμό να ανακαλύπτουν κάποιον εσωτερικό εχθρό και να κατηγορούν τους πολιτικούς αντιπάλους τους, απομονώνοντας κάτι από τα λεγόμενά τους και διαστρεβλώνοντάς το, για να τους κατηγορήσουν για «Δούρειο Ίππο» του εχθρού και για έλλειψη πατριωτισμού. Ο εθνικός μας ποιητής είπε ότι «εθνικόν είναι ό, τι είναι αληθές». Στις δύσκολες στιγμές που περνά η χώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ κρατά στάση υπεύθυνη και πατριωτική με βάση την ρήση του Διονυσίου Σολωμού και όχι την ακροδεξιά πατριδοκάπηλη ρητορική. Και το αληθές είναι ότι το καθήκον φύλαξης των συνόρων της χώρας ανήκει μόνον στο στρατό και τα άλλα εντεταλμένα όργανα της Πολιτείας, όπως ακριβώς έπραξε με επιτυχία η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μπορεί να επιβεβαιώσει ο τότε αρχηγός ΓΕΣ και σημερινός υφυπουργός κ. Στεφανής. Η ανεκτική, αν όχι ενθαρρυντική, στάση απέναντι σε αυτόκλητους ακροδεξιούς καραμπινοφόρους «φρουρούς των συνόρων» και «τραμπούκους των νησιών» είναι άκρως επικίνδυνη, όπως μαρτυρά η ιστορία μας (να θυμηθούμε μόνο τον ρόλο των ατάκτων της λεγόμενης «Εθνικής Εταιρείας» στον ντροπιαστικό πόλεμο του 1897), αλλά και η πρόσφατη ιστορία (με τα αποτελέσματα στην Ουκρανία της ένοπλης δράσης ακροδεξιών «πολιτοφυλακών»). Η ανοχή στην ακροδεξιά γεννά τέρατα, τα οποία κάποια στιγμή διεκδικούν την αυτονομία τους για να παίξουν το δικό τους παιχνίδι. Διδαχθείτε επιτέλους από την Ιστορία.

Ο πατριωτισμός δεν είναι πομπώδη λόγια. Είναι τρόπος ζωής και πολιτική πρακτική. Όσοι υπηρέτησαν στο Πολεμικό Μουσείο, δίπλα στο Κολωνάκι και θεωρούσαν τιμωρία τη στρατιωτική θητεία στον Έβρο και τα νησιά, δεν μπορούν να κατηγορούν για έλλειψη πατριωτισμού όσους (κυρίως εμάς τους αριστερούς) υπηρέτησαν εκεί. Εμείς τότε φυλάσσαμε σύνορα και αυτοί την τρυφηλή καλοπέρασή τους.

Ο ΣΥΡΙΖΑ οχύρωσε τη χώρα συνάπτοντας συμμαχίες και απομονώνοντας την Τουρκία από τα βόρεια σύνορά μας με την ιστορική συμφωνία των Πρεσπών. Αλλά και στην μεγάλη εθνική (αλλά και παγκόσμια) πρόκληση της επιδημίας του κορωνοϊού, η στάση μας θα είναι αταλάντευτα υπεύθυνη και εποικοδομητική. Και εδώ όμως, η μόνη υπεύθυνη για την αντιμετώπιση αυτής της πρόκλησης είναι η Πολιτεία και κανείς άλλος. Με μόνο κριτήριο την επιστημονική αλήθεια. Αν ζούσαμε πριν 500, θα συμφωνούσαμε με τον Γαλιλαίο ότι «η Γή γυρίζει».