



Τέλος και η στοιχειώδης προστασία του περιβάλλοντος. Ήρθε η ώρα των «δουλειών»... και επειδή οι «δουλείες» προχωρούν γρηγορότερα και είναι καλύτερα ελεγχόμενες αν υλοποιούνται κεντρικά - στα πλαίσια του ακριβοπληρωμένου Μητσοτακικού «επιτελικού κράτους» - η κυβέρνηση της ΝΔ που ανησυχεί για τους «αρμούς της εξουσίας» βιάζεται και δεν κρατά ούτε καν τα προσχήματα.

Δεν χρειάζονται οι 36 Φορείς Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ανάμεσα τους και αυτοί της Λιμνοθάλασσας Μεσολογίου – Ακαρνανικών Ορέων και του Αμβρακικού, δήλωσε ο Κ. Χατζηδάκης (28/2/2020). Αρχικά χρησιμοποίησε επικοινωνιακά τα υπαρκτά, διαχρονικά προβλήματα αρμοδιοτήτων, στελέχωσης και χρηματοδότησης. Ακολούθως τους απαξίωσε

και τώρα βάζει λουκέτο. Στη θέση τους ο “Όργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής” με έδρα την Αθήνα και 24 αποκεντρωμένες Μονάδες Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών.

Η κυβέρνηση και ο αρμόδιος υπουργός αγνόησαν προκλητικά τόσο την αντίθετη άποψη όλων των πανελλαδικής εμβέλειας οικολογικών οργανώσεων, όσο και των ίδιων των 349 απλήρωτων και υπό ομηρία για 13 χρόνια εργαζομένων στους Φορείς Διαχείρισης, παρ’ όλο που στις 10 Οκτωβρίου διαβεβαίωναν πως “δεν υπάρχουν ειλημμένες αποφάσεις”. Τώρα, όπως ο ίδιος ανέφερε, ακολουθεί το “ευρωπαϊκό μοντέλο διαχείρισης”, το οποίο όμως υφίσταται μόνο σε 2-3 χώρες, Φινλανδία, Ιρλανδία και Σλοβακία! Όταν το εφαρμόσει, κάποιος από τους τωρινούς εργαζόμενους θα προσληφθούν μετά από αξιολόγηση του ΑΣΕΠ...

Η κυβέρνηση της ΝΔ αποδεικνύει πως απεχθάνεται συλλογικούς φορείς με:

- Κοινωνική συναίνεση και επιστημονική επάρκεια προσωπικού για την προστασία του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας.
- Άμισθα και μη κομματικά ελεγχόμενα διοικητικά συμβούλια, με τη συμμετοχή της αυτοδιοίκησης Α και Β Βαθμού και τοπικών φορέων.

Επιπροσθέτως η νεοφιλελεύθερη κυβερνητική πολιτική δεν χρειάζεται:

- Την αλληλεπίδραση των Φ.Δ. με τους πολίτες και τη νέα γενιά, αφού στο διάστημα 2016-2019 δέχθηκαν 578.704 επισκέπτες και 3.452 σχολεία.
- Την ανάπτυξη του οικοτουρισμού καθώς και την υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων με σήματα ποιότητας, μελέτες πιστοποίησης τοπικών προϊόντων, κ.α.
- Την Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, η οποία καταργείται και αυτή.

Τι να τους κάνει τους Φ.Δ. η κυβέρνηση της “άριστης διαπλοκής”;

Για να “καθυστερούν” τις γνωμοδοτήσεις περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Την τετραετία 2016-2019 συνέταξαν 4.576 τέτοιες γνωμοδοτήσεις. Αυτές για τις οποίες όπως αναφέρεται στο πρώτο κεφάλαιο του νομοσχεδίου και ειδικά για εκείνες των ΑΠΕ, θα προχωρούν με διαδικασίες fast track και με την εισαγωγή πιστοποιημένου ιδιώτη αξιολογητή! Για το σκοπό αυτό προβλέπεται πως “Οι αρμοδιότητες για τα δάση, τα νερά και τη φύλαξη των προστατευόμενων περιοχών θα μεταφερθούν στις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις, μέσω προγραμματικών συμβάσεων. Αντίστοιχα θα περιέλθει στις Περιφέρειες η αρμοδιότητα εκτέλεσης έργων”.

Άλλωστε αυτό που “καίει” την κυβέρνηση και το νομοθετεί, είναι οι τακτοποιήσεις αυθαιρέτων σε καμένα δάση, αφού με το νέο νομοσχέδιο οι ιδιοκτήτες τους επιτρέπεται για πρώτη φορά να υποβάλουν δήλωση και στη συνέχεια να τα διατηρήσουν για 30 χρόνια, υπό προϋποθέσεις και εφόσον δεν βρίσκονται μέσα σε κοίτες ρεμάτων, παράκτιες ζώνες και περιοχές NATURA. Η ρύθμιση αφορά 240.000 στρέμματα και τουλάχιστον μισό εκατομμύριο αυθαίρετα, που εξαιρούνται τώρα από το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο νομιμοποίησης. Ταυτόχρονα προσχηματικά καθυστερεί τη διαδικασία έκδοσης των δασικών χαρτών.

Στην εποχή της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης και του περιορισμού - καταλήστευσης των φυσικών πόρων, οι Φορείς Διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών της χώρας μας είναι αναγκαίοι όσο ποτέ άλλοτε.

Απαιτείται να ενισχυθούν με πόρους, αρμοδιότητες και νέο μόνιμο επιστημονικό προσωπικό και όχι να καταργηθούν, όπως ισχυρίζεται και ετοιμάζεται να νομοθετήσει η κυβέρνηση της ΝΔ.

Οι φορείς της αυτοδιοίκησης, τόσο στο επίπεδο των συνολικών, συλλογικών τους οργάνων, ΚΕΔΚΕ, ΕΝΑΕ, ΠΕΔ Δυτικής Ελλάδας, Περιφερειακό Συμβούλιο, οφείλουν να λάβουν θέση άμεσα και να απαιτήσουν από την κυβέρνηση να αναστείλει την εξαγγελίες του κ. Χατζηδάκη για την κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών.

Ανάλογα θα πρέπει να πράξουν άμεσα τα Δημοτικά Συμβούλια των δήμων που εδράζουν ή συμμετέχουν στα διοικητικά συμβούλια των Φορέων Διαχείρισης, καθώς και οι τοπικοί συνδικαλιστικοί φορείς και οι οικολογικές οργανώσεις των περιοχών αυτών.

Η περιοχή μας και το φυσικό της περιβάλλον με την επιχειρούμενη κατάργηση των Φορέων Διαχείρισης, δέχεται από την κυβερνητική πολιτική μέσα σε διάστημα λίγων εβδομάδων ένα δεύτερο σημαντικό πλήγμα, μετά από αυτό της επαναφοράς του εγκληματικού έργου της εκτροπής του Αχελώου.

Τα κροκοδείλια δάκρυα της κυβέρνησης “για την προστασία του περιβάλλοντος από την κλιματική αλλαγή” αποδεικνύονται η μέγιστη απάτη. Μόνο για τα μεγαλοεργολαβικά συμφέροντα νοιάζονται και μόνο με ένα τρόπο θα σταματήσουν.

Με τη δύναμη της κινητοποίησης των πολιτών!

ΤΟΜΕΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΣΥΡΙΖΑ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ