



«Οι ηρωικοί πρόγονοί μας διδάσκουν και εμπνέουν εμάς, τους Έλληνες, απανταχού της Γης, να υπερασπιζόμαστε, όλοι μαζί και υπό όρους αραγούς ενότητας, την πατρίδα, την ελευθερία μας, τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια».

Αυτά τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στο Μεσολόγγι, με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 193η επέτειο της Εξόδου των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στα διαχρονικά μηνύματα των ελεύθερων πολιορκημένων του Μεσολογγίου, όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά για κάθε συνειδητοποιημένο Ευρωπαίο και τη διεθνή κοινότητα.

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας δήλωσε:

«Οι αθάνατοι Ελεύθεροι Πολιορκημένοι από εδώ, το εμβληματικό στην διαδρομή του χρόνου Μεσολόγγι, μας διδάσκουν και μας εμπνέουν διαχρονικώς. Πριν απ' όλους, οι ηρωικοί πρόγονοί μας διδάσκουν και εμπνέουν όλους εμάς, τους Έλληνες, απανταχού της Γης, να υπερασπιζόμαστε, όλοι μαζί και υπό όρους αραγούς ενότητας, την πατρίδα, την ελευθερία μας, τα εθνικά μας θέματα και τα εθνικά μας δίκαια. Τον δρόμο για την εκπλήρωση αυτού του χρέους μάς τον δείχνει ο εθνικός μας ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός, με τον στίχο: Πάντ' ανοιχτά, πάντ' άγρυπνα τα μάτια της ψυχής μου.

Διδάσκουν όμως και εμπνέουν, ιδίως στους σημερινούς κρίσιμους και παραγμένους καιρούς για την ανθρωπότητα εν γένει, και την διεθνή κοινότητα, την ανάγκη να στρατευθούν όλοι οι λαοί προκειμένου να υπερασπισθούμε, πάνω στην βάση του συνόλου του διεθνούς δικαίου, τον άνθρωπο, την δημοκρατία, την δικαιοσύνη και πρωτίστως την κοινωνική δικαιοσύνη.

Επιπλέον, και κατ' εξοχήν αυτή την περίοδο, κατά την οποία κρίνεται το μέλλον της μεγάλης ευρωπαϊκής μας οικογένειας, διδάσκουν και εμπνέουν σε κάθε συνειδητοποιημένο Ευρωπαίο την ανάγκη υπεράσπισης του ευρωπαϊκού οικοδομήματος έναντι εκείνων που το επιβουλεύονται, ευθέως και απροκαλύπτως, και ταυτόχρονα δυστυχώς επιβουλεύονται την ευρωπαϊκή δημοκρατία και τον ευρωπαϊκό πολιτισμό».

(Πηγή πληροφοριών: ΑΠΕ – ΜΠΕ)