



Στις 30 Μαρτίου...

1282: Οι κάτοικοι του Παλέρμο εξεγείρονται κατά των γάλλων κατακτητών. Η εξέγερση, που συνοδεύεται από σφαγές, θα μείνει στην ιστορία ως Σικελικός Εσπερινός.

1432: Γεννήθηκε ο Μωάμεθ Β', οθωμανός σουλτάνος, που εκπόρθησε την Κωνσταντινούπολη.

1858: Ο Χάιμαν Λίπμαν παρουσιάζει το πρώτο μολύβι με ενσωματωμένη γόμα.

1863: Ο δανός πρίγκιπας Βίλχελμ Γκέοργκ φον Σλίσβικ Χόλσταϊν Σόντερμπουργκ Γκλιξμπουργκ επιλέγεται ως βασιλέας των Ελλήνων, με το όνομα Γεώργιος Α'.

1867: Οι Ρώσοι πουλάνε την Αλάσκα στην Αμερική για 7,2 εκατομμύρια δολάρια, μην ξέροντας ότι κάτω από τους πάγους κρύβεται μαύρος χρυσός. Τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης κατηγορούν την κυβέρνηση ότι διασπάθισε το δημόσιο χρήμα για να αγοράσει ένα παγόβουνο.

1872: Πέθανε ο Νικόλαος (Χαλκιόπουλος) Μάντζαρος, κερκυραίος μουσουργός, ο συνθέτης του Εθνικού Ύμνου της Ελλάδας.

1875: Γεννήθηκε ο Θωμάς Ξενάκης, αθλητής του Εθνικού Γ.Σ. στη γυμναστική. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια, στην αναρρίχηση επί κάλω και το ομαδικό των παράλληλων ζυγών.

Σαν σήμερα

Συντάχθηκε απο τον/την City Voice Team
Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012 11:02

1889: Ο Χαρίλαος Τρικούπης καταθέτει στη Βουλή των Ελλήνων το όνειρό του για την ένωση Ρίου - Αντιρρίου. Θα γίνει πραγματικότητα 115 χρόνια μετά, στις 12 Αυγούστου 2004, παραμονή έναρξης των Ολυμπιακών της Αθήνας, οπότε η γέφυρα θα παραδοθεί στην κυκλοφορία. Ωστόσο, πρώτοι τη διέσχισαν στις 8 Αυγούστου 2004 οι λαμπαδηδρόμοι που μετέφεραν την Ολυμπιακή φλόγα στην Αθήνα.

1896: Πέθανε ο Χαρίλαος Τρικούπης, κορυφαίος έλληνας πολιτικός

1926: Γεννήθηκε ο Ίνγκβαρ Κάμπραντ, σουηδός επιχειρηματίας, ιδρυτής της ΙΚΕΑ, πέμπτος πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου το 2009.

1952: Ο Νίκος Μπελογιάννης και οι σύντροφοί του Μπάτσης και Καλούμενος εκτελούνται στου Γουδή, πίσω από το νοσοκομείο Σωτηρία.

1992: Πέθανε ο Μανώλης Ανδρόνικος, έλληνας αρχαιολόγος, που έγινε παγκοσμίως γνωστός όταν ανακάλυψε τον τάφο του βασιλιά των Μακεδόνων Φίλιππου Β' στη Βεργίνα.