



Τα οικονομικά μέτρα που ανακοινώθηκαν για την ανακούφιση των επιχειρήσεων από τις επιπτώσεις της κρίσης λόγω κορωνοϊού είναι μια απλή κοροϊδία, αφού περιορίζονται μόνο στην χρονική μετάθεση των φορολογικών υποχρεώσεων και οφειλών τους προς το Δημόσιο.

Η κυβέρνηση δείχνει να μην αντιλαμβάνεται ότι αυτό που διακυβεύεται, στην πραγματικότητα, είναι η ίδια η βιωσιμότητα των τοπικών επιχειρήσεων μιας και η κατακόρυφη μείωση των εισπράξεων τους θα τις οδηγήσει ακόμα σε κίνδυνο διατήρησης των θέσεων εργασίας που παρέχουν.

Η κυβέρνηση οφείλει να κατανοήσει ότι:

οι επιπτώσεις στην τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα της περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας από τα μέτρα ανάσχεσης της εξάπλωσης κορωνοϊού πλήττουν άμεσα όλους τους κρίσιμους τομείς της αγοράς: τουρισμό, εστίαση, εκπαίδευση, μεταφορές, λιανεμπόριο κλπ οι επιχειρήσεις είναι ήδη εξαντλημένες από τη μακροχρόνια κρίση και λειτουργούν οριακά χωρίς ίδιο αποθεματικό και ρευστότητα ενώ η πρόσβαση τους στον τραπεζικό δανεισμό είναι ανύπαρκτη

οι επιδόσεις της οικονομίας στο τελευταίο τρίμηνο του 2019 σε επίπεδο διαμόρφωσης του ΑΕΠ είναι από τις χειρότερες της τελευταίας πενταετίας φανερώνοντας την αποτυχία της οικονομικής πολιτικής της κυβέρνησης

Οι μέχρι τώρα διεκδικήσεις από πλευράς Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναλώθηκαν σε καθαρά επικοινωνιακού τύπου παρεμβάσεις, δίχως η Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει την ευθύνη και την πρωτοβουλία να οργανώσει έναν τέτοιο διάλογο, ο οποίος θα ενδυνάμωνε το πλαίσιο διεκδίκησης των φορέων της περιοχής, θα λειτουργούσε καταλυτικά στην καλύτερη κατανόηση από πλευράς κυβέρνησης και εν τέλει στο να δοθούν πραγματικές λύσεις στα κρίσιμα ζητήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της περιοχής μας. Αλήθεια, ο Περιφερειάρχης τι έχει να πει για τα μέτρα-εμπαιγμό που ανακοίνωσε η κυβέρνηση; Ποια η αντίδραση του; ΚΑΜΙΑ!

Καλείται η Κυβέρνηση και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλάβουν όλες εκείνες τις πρωτοβουλίες, ώστε να παρουσιάσουν και να υλοποιήσουν ένα άμεσα υλοποιήσιμο σχέδιο στήριξης των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων.

Εμείς θα στηρίξουμε μια τέτοια προσπάθεια και θα συνεισφέρουμε με όλες τις δυνάμεις μας, ώστε να επαναφέρουμε τις αξίες της συλλογικής και υπεύθυνης διεκδίκησης για να είμαστε αποτελεσματικοί και χρήσιμοι.

Μπροστά μας είναι ο δρόμος....